



Burundi nieuwsbrief



Het Collège Lumière de Delft krijgt steeds meer vorm in Rumonge !

Stichting EJO streeft naar de verwezenlijking van het recht op onderwijs en vrede voor alle Burundezers, ongeacht religie of afkomst. Hiermee wil Stichting EJO bijdragen aan een land waarin de voorwaarden voor ontwikkeling gewaarborgd zijn, waarin jongeren door middel van kwalitatief goed onderwijs leren om vreedzaam mee te werken aan een respectvolle, menswaardige en rechtvaardige samenleving.

Stichting EJO ondersteunt de Youth Association in Peace Mission Through Development/Association pour la Jeunesse en Mission de Paix par le Développement. (hierna te noemen AJMPD), een lokaal Burundees vredes- en ontwikkelingsinitiatief, in het vergroten van de toegang tot onderwijs voor Burundese jongeren en in vredesopbouw. De primaire doelgroep zijn de jongeren in de commune Rumonge, 80 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Bujumbura.



Van de voorzitter

Beste betrokkenen,

In deze nieuwsbrief treft u de nieuwste ontwikkelingen van de bouw van de school in Rumonge, Burundi. Dit keer niet via informatie over de mail, maar door een ooggetuigenverslag van ons bestuurslid Alies Rijper, die daar voor haar studie is.

In de gebruikelijke rubrieken vindt u dit keer een artikel waarin secretaris Japhet van de stichting AJMPD in Burundi zich voorstelt. Tijdens ons bezoek aan Burundi, anderhalf jaar geleden, hebben wij deze man ontmoet. Bijzonder innemend, intelligent en toegewijd aan de kwetsbare jeugd van Burundi.

Veel plezier gewenst bij het lezen van deze nieuwsbrief! Hartelijke groet namens het bestuur

Ditte Mostert-Bok,
voorzitter EJO

end gebeden en gevast en daarna zei Bernard Ndiho, de initiatiefnemer van het project in Burundi: "Ik ben er van overtuigd dat er voor het einde van het jaar een oplossing komt".

Toen een aantal maanden geleden een nieuwe Nederlandse attaché in Burundi kwam, hebben we, zoals steeds, in onze kennismakingsmail verteld wat EJO Burundi doet en gevraagd of hij in de gaten wilde houden of zich transportmogelijkheden zouden voordoen.

Eind juli deed zich de gelegenheid voor. We moesten binnen een dag alles inpakken. Met vereende krachten van bestuursleden en anderen is dat voor elkaar gekomen.

Nu is een lading complete tweedehands pc's en heel veel dozen splinternieuw gereedschap onderweg. Op 29 september zal de vracht volgens planning aankomen in Burundi. Daar word je dan stil van. Nooit kan het geloof te veel verwachten!

Goed nieuws !

Al heel lang stonden er computers en dozen gereedschap opgeslagen om een keer naar Burundi verzonden te worden. Aangezien gewoon verzenden onbetaalbaar is, wachtten we op een andere mogelijkheid.

Een aantal jaren geleden is er op wonderlijke wijze een zending gratis verscheept en ook nu wachtten we op een wonder. In Burundi gaat men met zoiets concreter om dan wij. Men heeft daar met een groepje een week-

Versterking

Met ingang van het nieuwe seizoen zal ons bestuur versterkt worden met de enthousiaste inzet van Adriana Bolle. Wij zijn hier heel erg blij mee. In een volgende nieuwsbrief zal Adriana zichzelf voorstellen.

Hartelijk welkom Adriana!

In deze nieuwsbrief:

- Nederlandse Defensie zorgt voor transport computers
- De bouw van Collège de Delft vordert gestaag!
- Alies in Burundiland

Vormgeving

Dit is de eerste nieuwsbrief van de nieuwe vormgever. Mattie Mostert heeft deze klus overgenomen van Koen Hoeflake.

Hartelijk dank Koen, voor jouw inspanningen.

www.youbedo.com

Denkt u er nog even aan dat u uw boeken koopt via de website You be do? U betaalt dezelfde prijs als ergens anders, maar van uw betaling gaat 10% naar het goede doel. Klinkt u wel even op EJO Burundi? Alvast hartelijk dank, alle beetjes helpen!

Een student van het Delft Light College stelt zich voor



George Niyokwizera

“Graag stel ik mij, als een van de studenten van het Delft Light College in Burundi, aan u voor.

Mijn naam is **George Niyokwizera**. Het grootste gedeelte van mijn jeugd heb ik in Tanzania doorgebracht. Mijn ouders zijn tijdens het conflict in 1972 vanuit Burundi gevlucht naar Tanzania.

Enkele jaren geleden besloten mijn ouders om terug te keren naar Burundi. De overgang van Tanzania naar Burundi bleek niet zo makkelijk te gaan als gedacht. Vanwege mijn Engelse scholing werd ik in het Franssprekende Burundi niet toegelaten tot het niveau waarop ik in Tanzania scholing ontving. Ik zou drie klassen lager moeten instromen om mijn achterstand in de Franse taal in te halen. Dit frustreerde mij enorm. Het zou betekenen dat de afgelopen drie jaar aan studie tevergeefs zouden zijn geweest. Bovendien zou ik de schoolbanken moeten delen met ‘kleine kinderen’. Geen haar op mijn hoofd die hieraan dacht.

Ik besloot op zoek te gaan naar alternatieven. Mijn eerste idee was om mijn studie vaarwel te zeggen. Echter, vanwege de hoge werkloosheid in

Burundi zou dit waarschijnlijk betekenen dat ik uiteindelijk als een jonge crimineel zou belanden in een gevaarlijke bende.

Een ander idee was om zelfstandig terug te keren naar Tanzania om daar mijn studie voort te zetten. Helaas was het voor zowel mijn vrienden als mijn ouders onmogelijk om de studiekosten op te hoesten. Met andere woorden: mijn toekomst was behoorlijk onzeker!

Gelukkig bood AJMPD uitkomst! AJMPD nodigde mij uit om deel te nemen aan de taal- en cultuurtrainingen die zij aanbieden voor teruggekeerde jongeren. Zonder deze trainingen had ik nooit mijn huidige studieniveau kunnen bereiken. Ik kijk ernaar uit om verder te studeren, en mijzelf verder te ontwikkelen! Ik heb weer hoop voor de toekomst!

Graag wil ik AJMPD en EJO Burundi, als sponsor van de belangrijke activiteiten in Burundi, bedanken voor de steun en bijdrage aan mijn ontwikkeling.

Ik wens jullie het allerbeste toe en bid God om ondersteuning voor jullie stichting, EJO Burundi.”

Bezoek aan Busebwa – Collège Lumière Delft



Alies tijdens haar speech. Rechts bestuurslid Japhet van de AJMPD

“Op zaterdagmorgen vroeg (9 augustus 2014) vertrokken Rob en ik naar Rumonge, gevolgd door een auto met Robbert (een collega van Rob) en zijn vrouw Els, Bernard, Japhet, en een auto vol media.

Bij aankomst kregen we een rondleiding over het terrein. De watertank (met geld van de Amerikaanse ambassade), het korfbalveld, en natuurlijk het nieuwe schoolgebouw dat er prima bij ligt!

Toen begon de ceremonie. Een aantal leerlingen zongen welkomstliederen en voerden een hilarische sketch op, over de thematiek van terugkerende vluchtelingen uit Tanzania en de taalbarrières die ze op school ondervinden. Echt enorm knap gedaan, duidelijk een aantal acteurs en actrices in de dop!

Daarna begon het formele gedeelte, dat bestond uit een bijna oneindige stroom speeches. Van Bernard, de locale zone-chef, een vertegenwoor-

diger van de provinciale onderwijsdirectie, de voorzitter van de AJMPD, de directeur van de school, twee leerlingen... en uiteindelijk ik als vertegenwoordiger van EJO, en tenslotte Rob.

Toen was het tijd voor de ceremonie: de leerlingen die het best gepresteerd hadden, werden naar voren geroepen en kregen elk een cadeau (twee schriften met 2 potloden en een pen elk. Moesten we in Nederland proberen als prijs... haha).

Tenslotte was er een demonstratie van het korfbalteam (wat een fanatiekelingen! En de sport is een soort mix van basketbal en korfbal. Ik heb jaren gekorfbald, maar herkende de regels niet echt. Ik wilde nog even een potje meespelen, maar aangezien ik op verzoek van Bernard in een jurk was komen opdagen, was dat toch niet zo handig), en een gezamenlijke maaltijd.

Al met al was het een intensieve en lange, maar vooral ook leuke dag. Het blijft mooi om te zien hoe Bernard zich met hart en ziel inzet

voor dit project, en hoe goed hij een dergelijke dag kan organiseren. De schoolbouw is enorm opgeschoten (en ligt op een prachtige locatie). Het feit dat de Amerikanen hebben willen investeren in water is ook heel belangrijk geweest: niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de bouw van de school is water nodig.

Met alle aanwezige pers is er ook weer aan de nodige naamsbekendheid gewerkt (en ben ik nog geïnterviewd ook, benieuwd of en wanneer dat uitgezonden is): al met al weer een hele happening.

Als ik zie hoe goed de leerlingen op school het doen en hoe goed doordacht het project is, hoe erg Bernard en Japhet overtuigd zijn van het belang van verzoening en het aanleren van 'leiderschap' van jongeren (geen overbodige luxe gezien het politieke leiderschap van het land...), weet ik heel zeker dat het al onze moeite en geld dubbel en dwars waard is geweest."

Alies Rijper



Giften zijn van harte welkom op
**Rekeningnummer
(IBANnummer):**

NL87 INGB 0007 0338 64

t.n.v.St. EJO Burundi Delft

De Stichting EJO Burundi Delft is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling



**zaterdag 6
september:
gemeentedag
rondom de
Marcuskerk
in Delft.
Met
Burundikraam!**



Japhet Ntunzwenima Bayori

Van de penningmeester

Wij hebben nu al 2 x \$ 5000,00 dollar mogen overmaken naar Burundi zodat men verder kon met de bouw van de school.

Dankzij een collecte die gehouden werd tijdens een (overvolle) kerkdienst werd het mooie bedrag opgehaald van € 1625,63 ten bate van EJO Burundi. Dat betekent dat wij binnenkort weer een bedrag van \$ 5000, - kunnen overmaken. Zo kan er steeds een stukje verder worden gebouwd aan de school. We hebben gekozen voor een stapsgewijze aanpak. Met het binnenhalen van \$ 10.000 kon er begonnen

worden met de bouw van de school. Maar het totale plan zal uiteindelijk \$ 100.000 kosten.

Daarom het verzoek om ons te blijven steunen met een gift. Dat mag eenmalig zijn, of een vast maandelijks bedrag. Elk bedrag hoe klein het ook mag zijn is van harte welkom want vele kleintjes maken één groot bedrag.

U kunt de bijdrage storten op rekening NL 87 INGB 0007033864 van stichting EJO Burundi.

J. Meinster

Japhet Ntunzwenima Bayori stelt zich voor...

"Mijn naam is Japhet Ntunzwenima Bayori, secretaris van de stichting AJMPD. Ik ben Burundiër, 49 jaar. Ik ben getrouwd met één vrouw en we hebben acht kinderen. Mijn beroep is leerkracht. We zijn lid van een Pinkstergemeente. Naast het lesgeven, doe ik vrijwilligerswerk als secretaris en projectontwikkelaar bij de AJMPD.

De Burundische vluchtelingen liggen me na aan het hart. Vooral de jongeren. Veel van hen hebben jaren in

kampen gezeten, sommigen zijn zelfs geboren en opgegroeid in vluchtelingenkampen, zonder ooit iets van hun thuisland gezien te hebben. Ze kregen daar les op een andere manier en vaak in een andere taal. Hoe moet het goed komen met deze jongeren nu ze terugkomen in hun thuisland. Gelukkig, net voor de repatriëring van vluchtelingen begon, kreeg broeder Bernard het idee om de vluchtelingen en de overheid te helpen door de AJMPD op te richten. Begonnen werd



Vele handen bakken vele stenen; draagt u een financieel steentje bij?



pagina 4

met het zorgen voor schoolspullen en het opzetten van het project.

Dankzij Gods hulp kregen we van de Delftse kerken wat geld en werd ons verzocht om te vertellen wat we er mee gedaan hadden. Na dat kleine begin zijn de kerken van Delft een grote steun geworden voor het centrum dat de jonge teruggekeerde vluchtelingen opleidt en nu opgaat in het DELFT LIGHT COLLEGE. Ik ben deze kerken zeer dankbaar dat ze met hun bijdrage ervoor gezorgd hebben dat ik de frustratie van de gezichten van de jongeren zag verdwijnen en er blijdschap voor in de plaats zag komen. Onlangs kwamen de nationale toetsresultaten binnen en de jongeren van ons college hadden goede resultaten in vergelijking met andere scholen!

Voor de oprichting van de stichting EJO Burundi zijn we ook bijzonder dankbaar; we hebben al drie klaslokalen kunnen bouwen. Ik wil me blijven inzetten om op deze manier bij te dragen aan vrede voor mijn land. De jongeren van nu zijn de toekomstige leiders van het land, in hen wil ik investeren. Ik dank God dat Hij mij de gelegenheid geeft om te mogen dienen door te werken voor de AJMPD, door jongeren uit moeilijke, slechte omstandigheden te helpen en hen weer hoop en toekomst te geven. Dit komt de jongeren en de veiligheid van het land ten goede. Ik dank God voor de Delftse kerken en voor de stichting EJO Burundi."

Boeken kopen via Youbedo.com

Bij de site www.youbedo.com kunt u boeken kopen. Net als bij andere bekende internetbedrijven.

Het mooie van Youbedo is dat 10% van de verkoop voor goede doelen bestemd is, en

EJO-Burundi staat ook op de lijst!

Bestelt u dus voortaan uw (studie-)boeken via www.youbedo.com, en selecteer EJO-Burundi tijdens het bestelproces.

Youbedo !!!

Naam van vriend

Adres

Postcode en plaats

Retouradres:
ejo-Burundi
Multatuliweg 32
2624 CJ Delft

